

Tre kvällar med ny svensk film!

Tisdag 17 okt, 14 nov och 28 nov kl. 17-20

Som på bio, fast i mindre och lugnare format, i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16. Kostnad: 20 kr för filmvisning, varmkorv och popcorn. Anmälan: senast 1 vecka innan. *Begränsat antal platser!*



Tisdag 17 oktober: Den allvarsamma leken (2016)

En filmatisering av Hjalmar Söderbergs roman som också kallats ”den stora svenska kärlekshistorien”. Den säger något speciellt om både den tid den utspelar sig i och mänskliga känslor som går att hitta i alla tidsåldrar. Filmen berör och diskuterar idén om kärlek med precision och sensuell hetta. Den får oss att tänka på våra egna liv och konsekvenserna av de val vi gjort.

Tisdag 14 november: Sameblod (2017)

Elle Marja går på samisk internatskola och ska snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt borta från bybornas hårda ord. Elle Marja bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Amanda Kernells omtalade långfilmsdebut tar upp teman som rasbiologi och Sverige som kolonialmakt. En otroligt bra film som varken presenterar facit eller förlösande slut.

Tisdag 28 november: Hemma (2014)

Ett oväntat sött romantisk drama inspelat i färgstarka miljöer på Island. Lou lever i storstan tillsammans med sin mamma Christine, hennes enda levande släkting – tror hon. Det kommer därför som en chock när hon får reda på att hennes morföräldrar alltid varit i livet, men att hennes morfar just avlidit. Lou flyttar in hos sin mormor Frida, och får sitt inrutade liv totalt omkastat. Frida flyr sorgen efter sin make genom att försöka hjälpa den truliga tioåringen Tom att hitta något att vara bra på.